



LUNCHEN OP HET RABBIJN MAARSENPLEIN

### RABBIJN MAARSENPLEIN

Het Rabbijn Maarsseplein was vroeger een schoolplein: het Bezemplein, hier stonden verschillende Joodse scholen. Op het plein staat sinds 2006 het Joods Kindermonument ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen die hier op school zaten en in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument bestaat uit een klimrek in de vorm van roestvrijstalen stoelen met trede die een trap naar de hemel verbeeld. Hierop staan namen gegraveerd van 400 Joodse kinderen uit Den Haag, die de oorlog niet overleefden. In 2018 is ook op het plein het Joods Monument Den Haag opgericht, ter herinnering aan en herdenking van de 12.000 Joodse Hagenaars die omgebracht zijn in de Tweede Wereldoorlog, dat zij niet vergeten worden.

### LEKKER ETEN EN DRINKEN OP EEN GEZELLIG TERRAS

Kenmerkend aan het plein zijn de platanen. Loop tussen deze grote bomen naar restaurant **Little V** voor Vietnamese specialiteiten, zoals verse spring rolls of een grote kom Pho, een geurige bouillon met rijstnoedels, plakjes rundvlees en verse kruiden. Ook lekker is de Bánh Xèo, een hartige gele pannenkoek van rijstmeel en kurkuma gevuld met garnalen of vlees, knapperige groenten en verse kruiden. Ze serveren hier ook heerlijke cocktails en mocktails met smaakmakers, zoals gember en citroengras. Een andere fijne

plek aan dit culinaire plein is **Momiji Sushi**, de plek in Chinatown voor verse sushi en andere Japanse specialiteiten, zoals bento boxen en tempura. Met lekker weer kan je hier buiten eten op het grote terras. Naast **Momiji Sushi** zit **Momiji Ramen**, een kleine gezellig ingerichte zaak voor een "bowl of happiness", een heerlijke kom Japanse noedels. Op de hoek van dit plein en de Sint Jacobstraat zit **Kimchi house** waar je Koreaans kunt BBQ'en met je eigen grill op de tafel. Je kunt hier onbeperkt verschillende verse vis, vlees en groentegerechten bestellen, die je zelf kunt grillen op de ingebouwde BBQ, daarnaast kan een portie kimchi natuurlijk niet ontbreken, het traditionele gerecht uit Korea bestaande uit pittige, gefermenteerde kool en groenten. Smaakt de Koreaanse keuken naar meer? In de Sint Jacobstraat vind je Kokoro, een toko die voornamelijk gespecialiseerd is in Koreaanse producten. Schappen vol met zeewier, noedels, snoepgoed, snacks en kimchi of haal hier de ingrediënten die je nodig hebt om zelf kimchi te maken.

### VAN MANICURE TOT ACCUPUNCTUUR

Tassen gevuld met lekkers van de toko en je buik gevuld bij één van de vele eettentjes? Leg je zelf nog even in de watten voor je weer huiswaarts keert na een middagje Chinatown. Op de hoek van de Wagenstraat/ Stille Veerkade zit **Accupunctuur praktijk Liang Hong** voor behandeling van stress, vermoeidheid en zelfs stoppen met roken. Naast acupunctuur bieden ze ook traditioneel Chinese geneeskunde en kun je hier terecht voor een Chinese, therapeutische massage. Voor nog meer zelf-care kun je doorlopen naar een van de vele kappers en nagelstudio's die de wijk rijk is. Stap **Lucky One** in de Wagenstraat binnen voor een voetmassage na een dag shoppen of plof neer in het roze pluche voor een 'mani-pedi' bij salon **Pretty Polished** op de Gedempte burgwal 14.

PROEF  
CHINATOWN  
DEN HAAG



FINE ASIAN LIVING BIJ ORIENTIQUE



VIETNAMESE KOFFIE BIJ LITTLE V



KOM EN PROEF CHINATOWN DEN HAAG!

[WWW.CHINATOWNDENHAAG.COM](http://WWW.CHINATOWNDENHAAG.COM)

### BEREIKBAARHEID BINNENSTAD DEN HAAG

Er zijn tal van goede parkeergarages vlakbij en in Chinatown. Een paar uitgelicht:

- Parkeergarage Markthof, dagelijks van 06.00 tot 02.00 u, uurtarief € 3,50, dagtarief € 30,-, Gedempte Gracht 579
- Parkeer 24/7 in het hart van Chinatown, bij Q-Park Centrum, Amsterdamse Veerkade 30
- Parkeer tussen 18.00 en 06.00 uur voor slechts € 10,- bij Q-Park City Parking
- Betaal maar € 20,- voor 24 uur parkeren bij Q-Park Lutherse Burgwal

Kom je met de fiets? Parkeer dan gratis bij de Biesieklette Voldersgracht of Spuiplein. Kijk voor de routes en alle stallingen op [biesieklette.nl](http://biesieklette.nl)

De binnenstad is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Plan je reis op [htm.nl](http://htm.nl)

CHECK ALLE  
INS AND OUTS  
OVER DE BINNENSTAD:  
[DENHAAG.COM/  
BINNENSTAD](http://DENHAAG.COM/BINNENSTAD)



### DISCLAIMER

De inhoud van deze route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of wijzigingen kan niet worden aanvaard. © Marketing Haagse Binnenstad, 2022. FOTO'S; LOTTE LENE HOLTAPPELS, PIETER VERBEKE, WOUTER DE WOLF. [www.binnenstaddenhaag.com](http://www.binnenstaddenhaag.com)



WANDELROUTE

CHINATOWN  
in de Haagse binnenstad

Stap door de indrukwekkende drakenpoort, dompel je onder in een melange van bijzondere geuren en kleuren, prikkel je zintuigen en ga op ontdekkingsreis door Chinatown in hartje Den Haag.

### HISTORIE

De Haagse Chinatown is een van de grootste van Nederland. Achter de Bijenkorf betreed je deze bruisende buurt via de grote Chinese poort naar de Wagenstraat, de hoofdstraat van Chinatown. Chinatown Den Haag was de eerste van het Europese continent met de Chinese poorten. Later volgden andere Chinatowns, zoals in Antwerpen. De omliggende straten van deze unieke wijk





Roaring Twenties ook na zonsongang druk bezocht werd vanwege het ruime aanbod aan vari t  met twee grote theaters en vele caf s. Op nummer 79 bevond zich het Theater Flora wat later dienst deed als bioscoop. Achter deze glorieuze gevel huist nu de woonwinkel **Orientique**, al meer dan twintig jaar d  specialist in Aziatische meubels. Ze hebben de grootste selectie aan Oosterse meubels en woondecoraties in heel Europa. Van Chinese lampen en kasten tot Japanse kamerschermen, maar ook een ruim aanbod aan Chinees porselein van vazen tot theepotten. Naast deze meubelzaak vind je **St Anny Teahouse** (nr. 77) het adres voor Chinese zoetigheid zoals taartjes, pasteitjes, bijzondere baksels en superluchtige fluffy sponge cake.

### VAN POSTZEGELWINKEL TOT MOSKEE

Voor de verzamelaars kan een bezoek aan de **postzegelhandel Manuskowski** in de Wagenstraat 105 niet ontbreken. Als kind raakte Abraham Mozes Manuskowski gefascineerd door postzegels en begon met verzamelen, op zijn 18e was deze hobby uitgegroeid tot een echt bedrijf en handelde hij vanuit zijn woonadres aan de Wagenstraat. Sinds 1925 is de postzegelwinkel een begrip met een bijna complete voorraad van een wereldwijde collectie postzegels. Naast dit winkeltje werd in 1844 de oude synagoge ingewijd, na een periode van leegstand in de jaren '70 van de vorige eeuw is dit gebedshuis overgenomen door de Turks-Islamitische vereniging en zijn de twee wit-blauwe minaretten erbij gebouwd en doet het nu dienst als de **Mescidi-Aksa moskee**.

### VAN EXOTISCHE SUPERMARKT TOT HIGH TEA

Aan de overkant vind je op nummer 62-64 **Afro Indian Market**, een haar- en cosmeticawinkel met ook veel spirituele producten en een assortiment aan Indiase, Amerikaanse en Caribische levensmiddelen.

herken je aan de rode Chinese lampionnen. Voorheen was het de Haagse, Joodse Buurt die na de Tweede Wereldoorlog verpauperde en leegliep. In de jaren zeventig besloot de gemeente de wijk op de knappen. Vervolgens vestigden zich er steeds meer Chinezen, waardoor het later de naam "Chinatown" kreeg. Het gebied is inmiddels een gezellige, levendige wijk geworden met een mix aan ondernemers en bewoners van verschillende culturen, vol met diverse toko's, eethuisjes, restaurants, supermarkten en speciaalzaken waarvan een aantal in deze route wordt uitgelicht.

### WAGENSTRAAT

We beginnen deze route in de Wagenstraat, in de jaren '20 van de vorige eeuw was deze straat het populaire uitgaansgebied van Den Haag, een straat die in de



Chinatown, een mix van culturen

Voor een echte Engelse lunch of High Tea moet je bij **Scallys** zijn (nr 117), sinds 1992 een begrip in Den Haag met een fijne sfeer die mede wordt gemaakt door de liefde van de eigenaar voor prinses Diana. Geniet van een English breakfast of scones terwijl Lady Di naar je kijkt vanaf een van haar vele portretten die deze lunchroom zo uniek maakt.

Van authentieke Chinese schotels tot hippe bubble tea Voor een goede Chinese maaltijd mag een bezoek aan Chinees restaurant **Kee Lun Palace** (Wagenstraat 95) zeker niet ontbreken. Een echte aanrader is de frisse zeequalade met eend of de gestoomde oester met (veel) knoflook, geniet daarbij van een pot Chinese thee van het huis. Aan de overkant (nr 54) zit **SISI Bubble tea**. In Taiwan is het allang een nationale drank en in Nederland is het nu ook een grote hit: Bubble Tea ook wel BOBA genoemd. Het is een combinatie van thee, melk, vruchtensiroop en tapioca balletjes (zetmeel uit de cassavewortel). Door de populariteit is er een grote kans dat je moet aansluiten in de lange rij van hippe jongeren.

### VAN AZIATISCHE SUPERMARKT TOT 'HOT KING'

Wil je zelf een keer bubble tea maken, shop alles wat je nodig hebt bij **Wah Nam Hong** op de Gedempte Burgwal 8. Deze toko is de supermarkt voor Aziatische

ingredi nten, veel verschillende soorten noedels, bijzondere groenten en specerijen, te gekke snacks en hete sauzen. Hou je van hot? Een paar deuren verder zit Chinees specialiteitenrestaurant **Hot King**, hier serveren ze de lekkerste, pittige gerechten uit de Szechuan keuken.

Szechuan is een provincie in China waar de Szechuanpeper van nature groeit, deze specerij heeft een lichte citroensmaak en geeft een pittig tintelend, bijna verdovend effect op de tong. De gerechten die ze hier serveren worden prachtig gepresenteerd en zijn echte pittige smaakbommetjes.



### VAN 'ROLTRAP CHINEES' TOT CHINESE KRANT

Van de Szechuan keuken stappen we een paar deuren verder de Kantoneze keuken in bij Chinees Kantonees restaurant **Full Moon City** waar je de roltrap naar boven neemt naar het restaurantgedeelte, vandaar de bijnaam de "roltrap Chinees". Hier hebben ze 80 verschillende vers gemaakte Dim Sum op de kaart staan. Dim Sum is een culinaire traditie uit de Zuid-Chinese provincie Kanton en betekent letterlijk 'raak je hart', het zijn voornamelijk gestoomde en gefrituurde hapjes om met elkaar te delen en te eten. In de Wagenstraat zit ook het kantoor van de **China Times**, sinds 2003 de krant voor het laatste nieuws uit Nederland en China in het Chinees voor de Chinezen in Nederland.



GROOT ASSORTIMENT NOEDELS BIJ TOKO WAH NAM HONG

### VAN GEZELLIGE KROEG TOT KLEERMAKERIJ

Steek vanaf de Gedempte Burgwal terug de Wagenstraat over naar de Gedempte Gracht. Voor een drankje kan je terecht op de hoek bij **The American Bar** met vriendelijk personeel en goede muziek of stap binnen bij **Cafe de Waag**, de gezellige oude bruine kroeg ernaast met de bekende Perzische tapijtjes op tafel. Loop via de Gedempte gracht naar het Rabbijn Maarsenplein. Op de Gedempte Gracht zit sinds 1998 de **Haagse Tailor**, het adres voor kledingreparaties, of het nu gaat om het herstellen van een scheur, het vervangen van een rits of om een kapotte voering in je jas. Vaak nog dezelfde dag klaar, dus kun je ondertussen Chinatown verder ontdekken.

